

DOOFSTRAF

Ik ben doof
voor geschreeuw van anderen,
een gefluisterd excuus, gênante geluiden
die onverhoeds ontsnappen.
Voor onverstaanbare omroepberichten.
voor ijle woorden die ooit bij mij hoorden
als vlinders in mijn buik.

Jouw klacht bereikt mij niet. Mijn onuit-
sprekelijk verdriet wordt niet gehoord
laat staan begrepen, omdat verbanden
zoekraken en woorden half verstaan.

Wie doof is wordt opgesloten in stilte,
komt ongewild buiten te staan.

Maar rustig is het wel.

Ik kan zien en ruiken en voelen
en proeven en tasten.
Ik kan lezen en schrijven met jou.
Ik kan niet horen wat je zegt maar wel
verstaan wat jij mij en ik jou
keer op keer en jaar na jaar
hebt aangedaan.

We modderen in stilte door.

Yvonne Mulder